

Schutterij EMM Groessen 125 JAAR



Orde van
met de
Koninklijke
ERE Penning

1895



2020



Uitgave September 2020



Tot volgend jaar

Nog nagenietend van het prachtige Klompenpad door Groessen schrijf ik dit stukje. Heel toepasselijk, kwam ik op de dijk oud voorzitter Herman Lukassen tegen. Hij vertelde me over de oorlog, over Jan en Piet Meuwsen en het vreselijke lot van deze nog zo jonge mannen.

Dat bracht me gelijk terug naar het heden. De hele wereld staat op z'n kop. Veel mensen verliezen hun baan, een bedrijf, of erger nog, een dierbare aan corona. Geen sociaal leven, geen tradities. Moeilijk voor een dorp als Groessen, dat bol staat van beide....

Maar toch ben je als Groessenaar een gezegend mens. Zo midden in de natuur, die zoveel moois te bieden heeft. Er is dus, ook in coronatijd, genoeg te beleven in Groessen! En als er straks een vaccin is en het feestgedruis barst weer in alle hevigheid los, dan doe ik mijn wandelschoenen weer uit,

hang mijn gitaar weer om, en kom weer muziek maken in jullie prachtige dorp!

Jos Wissink
Kaliber

KALIBER





VAKGARAGE BEDEAUX GROESSEN

*Levering en onderhoud
alle merken. Ook nieuw!*

Dorpstraat 4 6923 AE Groessen tel (0316) 333359 www.bedeaux.nl



Kütschruiter Groessen BV
Helhoek 32
6923 PE Groessen
Tel: 0316-344000
Fax: 0316-344001

Kütschruiter Groessen BV
www.kutschruiter.nl

Kütschruiter Aggregaten verhuur
www.huurstroom.com



VAN DALEN

Ook onze projecten bekijkt u op vandalenbv.nl

Container nodig?

Bestel vandaag in onze online containershop, morgen in huis!
www.vandalenbv.nl

Wij zijn thuis in alle soorten afval





Kinkelder

- Grondwerk • Straatwerk • Riolering
- Verhuur van grondverzetmachines

www.kinkelder-duiven.nl



Corona en de gevolgen

Beste schuttersvrienden en vriendinnen, dames en heren, jongens en meisjes,

Zoals ieder ander jaar kijken we aan het begin van het jaar altijd even terug naar vorig jaar en wensen we elkaar het allerbeste toe voor het komende jaar. Zo ook tijdens onze muzikale nieuwsjaarbijeenkomst afgelopen januari. Dat 2020 het jaar zou worden van het levensbedreigende coronavirus, dat de gehele wereld in de greep houdt, hadden we toen niet kunnen voorspellen. We hebben er allen de gevolgen van ondervonden, voor de één mogelijk zakelijk van aard door de opgelegde beperkingen door de overheid, voor de ander misschien privé als direct gevolg van het virus.

Voor Schutterij EMM betekende dit dat de geplande activiteiten zoals het muziekconcert voor de bewoners van bejaardenhuis Thuvine, de jaarlijkse Schuttersavond en de Koningsdagaubade geen doorgang konden vinden. Het was ook zeer spijtig om het besluit te moeten nemen om het 125-jarig jubileumweekend, dat in mei zou plaatsvinden, te moeten afgelasten. We hadden er samen met vele vrijwilligers toch ruim 1,5 jaar voorbereidingstijd in zitten. Het is dan bijzonder om te ervaren dat Broederschap hoog in het vaandel staat in de schutterswereld. Schuttersgilde Claudius Civilus uit Pannerden stond namelijk direct haar plaats af, opdat wij in 2022 alsnog de draad kunnen oppakken om een mooi schuttersconcorso te organiseren. Van uitstel komt dus geen afstel.



Ten tijde van het schrijven van dit artikel (juli) blijkt dat de overheidsmaatregelen vruchten hebben afgeworpen. Het aantal besmettingsgevallen is dusdanig afgenomen dat beperkingen versoepeld kunnen worden. Reden voor ons om met de commissies en werkgroepen na te denken over de Groessense kermis en het schuttersfeest. Kijkend naar dit jaarlijkse dorpsfeest zoals wij dat in Groessen kennen en de te waarborgen 1,5 meter richtlijn, blijkt dat een tentfeest buiten de mogelijkheden valt.

Om ons 125-jarige jubileum toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan, denken we na over een alternatief, waarbij we ons richten op de voorschriften die nu gelden en waarvan we hopen dat deze in september ook aan de orde zijn. We doen ons best om ons gezicht toch nog te kunnen laten zien en u te treffen. Boven alles staat natuurlijk ieders veiligheid en gezondheid voorop. Die moet gewaarborgd blijven.

Ik hoop in september met u allen een toast uit te kunnen brengen op ons 125 jarig jubileum.
Blijf gezond en tot ziens!

John de Lorijn
Voorzitter





SAMEN STAAN WE STERK
Hierbij willen we jullie allen een hart onder de riem steken!
Hopelijk is er in 2021 weer een mooi en gezellig schuttersfeest.

Blijf gezond! – Globe Group -



Ook van Ussen Tweewielers vindt het erg jammer, dat dit jaar de kermis door corona niet door kan gaan. Hopelijk kunnen wij volgend jaar wel weer een mooie fiets in de nok van de schutterstent hangen.
Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Van Ussen Tweewielers



Beste inwoners en leden
van Schutterij E.M.M. Groessen,

Als de tent er staat dan kan de Groessense kermis beginnen. In 2020 zal het er allemaal anders uit gaan zien. De wei blijft leeg, geen tenten, geen kermis, muziek en frituurlucht. Wat normaal zo vertrouwd en gezellig is wordt verstoord door het corona virus.

De kermisborrel zal dit jaar niet in de tent maar thuis gedronken moeten worden.

In betere tijden wanneer alles weer normaal is hopen wij graag weer de tenten te plaatsen voor de gezellige Groessense kermis. Wij wensen u allen veel gezondheid toe!

Hartelijke groet,
Familie Visser en medewerkers
Visser Tentenverhuur B.V.



Beste leden
van schutterij EMM

Als Zegers Bouw zijn wij al jaren aan jullie verbonden, meerdere leden en functiebekleders zijn werkzaam bij ons. Het 125 jarig bestaan van schutterij EMM in 2020 is voor ons nog toekomstmuziek, wij bestaan "nog maar" 91 jaar. We streven samen naar kwaliteit, betrokkenheid en gezelligheid. Dat maak eendracht en maakt macht. Deze eendracht zullen we allemaal tijdens deze coronatijd nodig hebben, alleen dan komen we er met zijn allen doorheen. Wij wensen iedereen de kracht en macht om gezond te blijven.

Vriendelijke groeten,
De schuttersvrienden van Zegers Bouw



Een jubileum om trots op te zijn



Sinds 21 februari van dit jaar mag ik burgemeester zijn van de gemeente Duiven. Al meteen heb ik in Groessen feest mogen vieren met carnaval. Dat was heel bijzonder. Maar het was natuurlijk helemaal speciaal geweest om samen met u het 125-jarig jubileum te vieren van Schutterij EMM Groessen. Hopelijk kunnen we dit een andere keer nog inhalen.

Een jubileum wordt gevierd met het hele dorp maar ook met bezoekers uit andere dorpen. Als kersverse burgemeester heb ik er erg naar uitgekeken om hier bij te zijn. Iedereen te ontmoeten en vooral trots te zijn op deze traditie van de schutterij. Het is erg balen dat – ondanks alle voorbereidingen – het evenement niet door kan gaan. Wees trots op het 125-jarig jubileum en ik hoop dat iedereen terugdenkt aan deze jaren met mooie herinneringen.

Ik hoop dat u allemaal gezond blijft en dat we elkaar snel mogen ontmoeten. En ik wens de schutterij toe dat er nog vele jubilea zullen volgen.

Huub Hieltjes

Burgemeester van de gemeente Duiven

Een dorp is meer dan een verzameling huizen. Het is een gemeenschap van mensen. Mensen die elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en samen feest vieren. Dat geldt voor veel dorpen, maar zeker voor Groessen. In Groessen speelt Schutterij EMM Groessen een belangrijke rol. En dat al 125 jaar!

Ik feliciteer de Schutterij van harte met dit jubileum. De activiteiten van de schutterij zijn een vorm van cultuur die we met elkaar moeten koesteren. Het dorp kan dankbaar en trots zijn dat de schutterij al zo lang zijn waarde heeft bewezen. Met dank aan de vele inwoners van Groessen die zich hiervoor inzetten; generatie na generatie.



Dit jaar, 2020, had een speciaal jaar moeten worden voor Schutterij EMM en voor de hele Groessense gemeenschap met de viering van het 125 jarig jubileum in het voorjaar. De voorbereidingen waren al in een verder gevorderd stadium.

Bij een ieder is de reden van de afgelasting bekend. Wij duimen voor alle schuttersvrienden en -vriendinnen dat de situatie zo snel mogelijk terug kan naar het "oude normaal".

Tot die tijd, blijf gezond en let op elkaar!

Team Zaal Gieling Groessen



Zaal Gieling Groessen

Geniet ook van ons nieuwe sfeervolle buitenterras!



Feesten is ons vak!

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - t 0316-523948 - info@zaalgielinggroessen.nl - www.zaalgielinggroessen.nl

Van een Wely-en dakje!



Leidekkerswerk:

Maasdekking, Schubbedekking, oud Duits op zowel daken als torens.

Loodgieterswerk:

Koper, lood en zinkwerk voor daken, goten en hemelwaterafvoeren.

Diversen:

Verwijderen, restaureren, herplaatsen van bekroningen, zoals kruizen, pinakels, haan en pijnappel, incl. verguldwerk. Leveren en aanbrengen van gecertificeerde veiligheidshaken.



Loodgieters-, Leidekkers- en Koperwerken

SINDS 1921

Zevenaar - Groessen

Kwaliteit staat bij ons boven aan de ladder.

VAN

KOMO gecertificeerd
Zinkverwerkend bedrijf.

Lid van: 'Nederlandse vereniging van leidekker' en 'de Zinkmeesters'.



Kerkkackers 46 6923 BZ Groessen Tel. 0316 - 52 40 50 Fax 0316 - 52 69 50
www.vanwelyleidekkers.nl info@vanwelyleidekkers.nl

Eendracht Maakt Macht... en zo is ut...

Wanneer je namelijk allemaal hetzelfde denkt en doet, hetzelfde ideaal nastreeft, en ook nog hetzelfde uitdraagt... dan spreek je van Eendracht.

Vaak hebben schutterijen en of gilden de namen van heiligen aangenomen. Vaak ook omdat ze de gebruiken waardoor de heilige bekend werd, willen uitdragen in hun vereniging.

Maar een naam als "Eendracht Maakt Macht" ...zegt net zoveel als de naam van vele heiligen misschien wel samen, en dat al 125 jaar in de gemeenschap van Groessen. Want in feite draait het juist daarom... Eendracht!

Namens het bestuur, alle commissies en vooral namens alle leden van de Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus, zeg ik dan ook oprecht: Van harte gefeliciteerd met dit fantastische jubileum.

Groessen, een dorp gelegen op de oeverwal van de Rijn met ruim 2000 inwoners, waarvan er velen lid zijn van de schutterij en alle andere verenigingen die dit dorp rijk is. Een dorp dat nog vele activiteiten zelf organiseert. Een dorp dat nog in vele opzichten, los staat van andere inmiddels grotere gemeenten in de regio.

Eigen kenmerken, eigen verenigingen en een eigen kern. En daardoor is er denk ik ook een ongekende samenhang van de mensen die in dit dorp wonen. Daarom is het ook zo van zelfsprekend dat dorpen zoals Groessen zo'n mooie schutterij in haar gelederen heeft. Een schutterij met vele enthousiaste en betrokken leden.

Een schutterij die gaat voor de prijzen op de concoursen... maar zeker ook gaat voor de gezelligheid. En dat is wat jullie schutterij siert... al 125 jaar.



Eigenlijk zou de kringdag in mei jullie hoogtepunt moeten zijn geweest rondom jullie jubileum. Velen zijn daarvoor vooraf actief geweest om er een mooi feest van te maken. Helaas zijn we met z'n allen genoodzaakt om een andere weg in te slaan. Maar toch wil EMM enigszins dat gevoel met u allen delen, in deze jubileumkrant. Want samen 125 jaar in een gemeenschap actief.... daar moet aandacht voor zijn.... en dat biertje drinken we samen, eendrachtelijk, wel weer een keer als het veilig kan. Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie prachtige jubileum. En wat de toekomst betreft komt het wel goed, want Groessen kan niet zonder EMM, en EMM kan niet zonder Groessen.

Wim Sanders

Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie

*Teleurstelling om missen jubileumfeest,
maar ook trots bij koningsparen*



Foto's Sjoerd Geurts

‘Volgend jaar bater ik er weer heavig op los’

Door Sjoerd Geurts

De plannen waren zo mooi. Een prachtig jubileum, een groot schuttersconcours en feest voor het dorp. Covid-19 dacht er echter anders over. 2020 wordt niet het jaar dat we herinneren van het grote EMM-feest in het voorjaar, maar het jaar dat corona onze agenda's leegmaakte. Zelfs geen Groessense kermis....

Vol goede moed ging ik in de winter nog op bezoek bij Gerben en Kim Uffing en Johnny en Renate Raasing. Om een verhaal te maken met het vorige en nieuwe jubileumkoningspaar. Gericht op het jubileumweekeinde. Een verhaal dat echter een nieuwe lading kreeg toen ons land in lockdown ging. Dat beseffen ook de hoofdrolspelers enkele maanden later. “Wie had dit durven denken”, zegt Johnny Raasing. “Een grote domper op het jubileum”, vindt Gerben Uffing op zijn beurt.

Renate Raasing had de jurken al besteld voor het concours. De voorpret in huize Raasing was begonnen. “We keken er met ons gezin naar uit”, zegt Johnny. “Het zou een bijzonder jaar worden. Voor ons en de hele vereniging. Bijzonder is het geworden, maar niet zoals wij voor ogen hadden. Erg jammer dat het niet doorgaat. Maar wel begrijpelijk...”

Terug naar die avond in februari. We keken vooruit naar het jubileumjaar, maar niet zonder terug te keren in de tijd. Te beginnen met de opvallende eerste ontmoeting van Kim Bisseling (35) met haar schoonfamilie.

Familie Uffing

“Als Gerben ooit gaat koningschieten, wil jij dan wel koningin worden”, kreeg ze tijdens haar kennismaking voor de voeten geworpen. Kim twijfelde niet, antwoordde volmondig met ja en doorstond zodoende de eerste proeve in huize Uffing. Ze kan nu nog steeds smakelijk lachen om de vraag van schoonvader André. Niet wetende dat het ruim tien jaar geleden echt zover zou komen. Haar vriend Gerben (36) gaf tijdens het Groessense schuttersfeest zijn vijf medekandidaten het nakijken en schoot de vogel naar beneden. En het feest werd nog mooier, want Gerben en Kim heersten niet alleen tijdens de kermis over Groessen, maar ontvingen met die ene knal ook meteen de ongeschreven titel van ‘jubileumkoningspaar’. Een half jaar later - in 2010 - wachtte namelijk het grote schuttersconcours in eigen dorp ter gelegenheid van het 115-jarig jubileum van Schutterij EMM.

Gerben: “Wij hebben het als heel bijzonder ervaren. We woonden in Duiven en zijn vanuit mijn oudershuis in De Helhoek vertrokken. Iedereen zat in een bepaalde flow. Heel mooi.” Kim knikt bevestigend: “Vanaf het moment





dat de vogel er afviel, werden we geleefd. Je staat in het middelpunt van de belangstelling. Ik vind het bijzonder wat de mensen om je heen allemaal in gang zetten en voor je over hebben.”

Renate was thuis

Voor Johnny en Renate was het vorig jaar de tweede keer dat ze tot koningspaar werden gekroond. 27 jaar geleden was Johnny een van de dertien (!) kandidaten en werd hij na ruim honderd schoten gekroond tot koning. Johnny: “Renate was tijdens het schieten gewoon thuis, wist van niets. Die was er toen helemaal niet zo blij mee, haha. En weet je wat zo mooi is. Dit keer was het uitgerekend Renate de reden dat we ons vijf minuten voor de deadline inschreven.”

“Als een grapje”, grinnikt Renate. “Wij zagen de andere kandidaat Geert Zweers zitten en ik zei: ‘zullen we doen alsof we ons inschrijven’. Om Geert voor de gek te houden.

Ik wilde Cor en Wilma Bolder ook meenemen, maar Cor was op dat moment nergens te bekennen. Toen zijn wij daar naar toe gelopen. Ondertussen fluisterde Johnny mij in het oor dat hij echt koning wilde worden. En toen hebben we ons

“Vanaf het eerste moment had ik het gevoel dat hij het zou worden. Mooi hè?”

gewoon ingeschreven. Vanaf het eerste moment had ik het gevoel dat hij het zou worden. Mooi hè?”
Gingen er 27 jaar geleden nog uren overheen voordat de koning het finale schot loste, dit keer was het na 34 schoten



raak. Johnny: "Ik heb maar vijf keer hoeven schieten en het voelde geweldig toen de vogel er afviel." Renate: "Wij vonden het ook zo leuk dat de kinderen het een keer mee konden maken."

Renate en Johnny zijn zoals gezegd voor het tweede keer koningspaar van Groessen. Renate: "Ik merk dat we het dit keer veel bewuster meemaken. Heel anders dan 27 jaar geleden. Ik denk omdat we ouder zijn...." Johnny lacht: "Ja dat kan wel waar zijn, maar ik 'bater er nog hevig op los haha. En dat doe ik volgend jaar gewoon weer."

Het toetje

De kermis vorig jaar was als vanouds een groot feest. Net als tien jaar geleden bij Gerben en Kim. En die hadden dus nog een jubileumtoetje voor de boeg. Gerben: "Het schuttersconcoers in eigen dorp voelde destijds als een bonuspunt. Je mag door de eigen straten lopen en gastheer zijn voor veel schutters die met bussen worden aangevoerd." Kim: "Die saamhorigheid in het dorp is bijzonder. Iedereen staat voor elkaar klaar. Daar hebben we echt van genoten." Dat toetje gaat helaas aan de neus van Johnny en Renate voorbij. Maar concours of niet, ze blijven het koningspaar in het jubileumjaar dus mogen de titel jubileumkoningspaar wel degelijk voeren. "En daar zijn we trots op", aldus Johnny. Beide 'koningsparen' kunnen het iedereen aanraden om



een keer een poging te wagen. Kim: "Ik kom uit Duiven, maar ik heb geweldig genoten. Het was fantastisch om mee te maken." Renate: "En je hoeft helemaal niet veel te regelen. Dat doen de mensen om je heen allemaal. Zoals ik aangaf hebben we vorig jaar niks voorbereid, maar toch meegesloten. Vanaf het moment dat de vogel viel, kwam

*“Vanaf het moment
dat de vogel viel, kwam iedereen
in onze omgeving in actie.
Heel bijzonder.”*

iedereen in onze omgeving in actie. Heel bijzonder.” Terug naar de actualiteit van vandaag. Geen concours, geen kermis. Wat nu? Johnny: "Jammer natuurlijk, maar het is niet anders. Ik ga er vanuit dat we - nu de kermis ook niet doorgaat - volgend jaar gewoon als koningspaar de tent in wandelen. Om met het hele dorp te feesten. Daar kijken we naar uit!"





Schutterij EMM Groessen 125 jaar, hang de vlag uit!

Schutterij EMM is 1895 opgericht in het Liemerse dorp Groessen, met als functie om voor vermaak en verbintenis te zorgen voor de inwoners. Dit jaar bestaat EMM Groessen 125 jaar.

Door de tijd heen zijn er veel gebruiken en leefomstandigheden veranderd, maar het Groessense Schuttersfeest en Kermis is een gebeurtenis in ons dorp dat altijd is blijven bestaan. Het is in deze hectische en moderne samenleving nog steeds een moment wat de meeste inwoners van Groessen en daarbuiten samenbrengt en wat door iedereen wordt gekoesterd. Helaas zijn wij, als Schutterij, dit jaar niet in staat om binnen de huidige 1,5 meter samenleving ons geliefde dorpsfeest te organiseren. Wel is het van belang dat onze vereniging gezond door deze crisis komt. Want wij willen, na deze tijd met beperkingen, niets liever dan het Dorpsfeest weer voor u te kunnen organiseren zoals we dat gewend zijn. Wij spreken onze dankbaarheid uit aan alle leden die hun lidmaatschap bij onze vereniging hebben voortgezet, want alleen samen blijven we sterk!

Om het gevoel van verbondenheid in stand te houden, willen wij iedereen die in het bezit is van onze verenigingsvlag, of anders gewoon een Nederlandse vlag, vragen om deze, in het weekend waarin wij normaal onze kermis zouden vieren, van 19 t/m 22 september, uit te hangen en daarmee het dorp te kleuren. Wij, als Schutterij, lopen ter opluistering, tijdens het weekend een mars door de dorpskern.

Het is dit jaar even een pas op de plaats, maar er zullen nog vele jaren volgen dat we weer met zijn allen ons geliefde dorpsfeest kunnen vieren!

Namens het bestuur,
met vriendelijke groeten,

Rick Welling

