



DE EENDRACHT

EMM Groessen

maart 2015

“Deelname aan Europees Schutterstreffen”

Beste schuttersvrienden en vriendinnen, dames en heren, jongens en meisjes

Aan het begin van een nieuw jaar denk je toch altijd even terug aan hetgeen je het afgelopen jaar hebt meegemaakt. Ook als schutterij kijken we even terug en zien dat we een leuk jaar achter de rug hebben.

We namen onder andere deel aan de concoursen in Babberich en Varsselder-Veldhunten, waar we onze prestaties hebben getoond. En wanneer je de titels Beste Commandant, Beste Tambour-maitre en Correctste Groep binnenhaalt, zegt dat toch iets over je niveau. Boven alles was het gezellig en dat is het belangrijkste.

Tevens kan ik u met trots mededelen dat ook onze vendeliers flink aan de weg hebben getimmerd. Niet alleen onze senior-vendeliers, maar ook de junioren, promoveerden naar de Superieuren-A afdeling, het hoogst haalbare. En daarbij presteerden onze junioren het best ten opzichte van alle junior-vendeliers in heel Gelderland. Zij ontvingen hiervoor de wisselbeker voor de ‘Meeste punten in overwaardering’. Een geweldige prestatie!

Nu denkt u misschien ‘dat zwaaien met die vlaggen stelt toch niet zo veel voor’? Verderop in deze uitgave vertel ik u hier meer over.

Ook kwam er vorig jaar weer een activiteit tussendoor. Het Joannes Cult4Kids project. Een samenwerking met de Joannesschool, EMM, St. Andries en KDO. Bedoeld om de Groessense jeugd niet alleen in muziek, dans en zang te

onderwijzen, maar ook een stukje cultuur mee te geven. De groepen 6, 7 en 8 lieten we kennismaken met de achtergronden en gebruiken van onze schutterij. Ook bracht een grote groep EMM-functionarissen onder leiding van onze commandant een aantal kinderen de kneepjes van het vendelen bij. De lessen resulteerden in een geweldig optreden tijdens de feestweek van KDO.



Als we vooruit kijken naar het komende jaar 2015 zien we dat de activiteitenkalender goed gevuld is. Het zijn allemaal activiteiten waarvan ook u getuige kunt zijn.

Wanneer u onderaan dit voorblad kijkt, ziet u dat Schutterij EMM dit jaar 120 jaar bestaat. Dat betekent niet dat we in 2015 een concours gaan organiseren, dat staat over vijf jaar op de planning.

Om deze mijlpaal toch te vieren, nemen we deel aan het Europees Schutterstreffen in Peine-Duitsland. Dat belooft een geweldige happening te worden.

John de Lorijn
voorzitter

Van de redactie...

Met deze nieuwe uitgave van ons verenigingsblad willen wij met u terugkijken op de activiteiten van de afgelopen maanden en u op de hoogte houden van hetgeen er dit jaar nog staat te gebeuren. Daarnaast wordt in ‘Schutterse gebruiken’ het onderdeel Vendelen uitgelicht.

Wij wensen u veel leesplezier en willen u erop wijzen dat uw tips, andere ideeën of reacties welkom zijn. Deze kunt u opsturen naar het secretariaat: p/a: De Steenheuvel 3, 6923 DA Groessen, of per e-mail aan: secretaris@emmgroessen.nl.



Onverschillen
met de
Koninklijke
ERE Penning

1895 - 2015 **EMM 120 jaar**



Koning/Diploma's

En opeens ben je koning...

Op maandag 22 september was het zover. Na een strijd met drie kandidaten viel de vogel bij het 169e schot naar beneden. En opeens ben je koning...



Er ging van alles door me heen: blijdschap en trots. Ik werd de zaal binnengedragen met mijn koningin Karin. Een hele bijzondere ervaring.

Er volgden vele felicitaties van vrienden, burens en bekenden. Meteen daarna werd ik officieel geïnstalleerd als koning van schutterij EMM. Vervolgens moest er van alles geregeld worden. Dit is goed gelukt dankzij hulp van vrienden en burens. De boog en de traktatie waren zo geregeld. Maandagavond werden we thuis opgehaald door de schutterij. Dat voelde heel speciaal. Bij aankomst in de tent kregen we een vendelhulde en speelden de muzikanten een prachtig lied voor ons. Het feest kon beginnen en na een uur zat de stemming er goed in. Het werd een prachtige avond.

Na een korte nachtrust mochten we de schutterij en St. Andries dinsdag aan huis ontvangen. Erg gezellig! We hadden nog een grote primeur door met een Ford Mustang de schutterstent binnen te rijden. Het feest was begonnen. Pas om middernacht eindigde de kermis met een vendelhulde en het Wilhelmus. Een prachtige ervaring en we gaan er als koningspaar een mooi jaar van maken!

Koningspaar Henry en Karin Roordink

Foto: 0316duiven.nl

Jeugdleden behalen diploma

De drumfanfare van Schutterij EMM beschikt over veel jeugdleden. Ieder jaar worden tijdens het eindejaarsconcert in het schuttersgebouw speldjes uitgereikt aan jeugdige muzikanten die hun diploma hebben gehaald, het zogenaamde HaFa diploma. In 2014 zijn zeven leden geslaagd voor de verschillende diploma's. Hieronder een overzicht.

HaFa A

Guus Willemsen
Roel Wilting
Dirk Berendsen

HaFa B

Jelmer Jansen
Cas Weernink
Hester Stinesen
Tessa Janssen

Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!



JP
OFFSET

**Dé drukker
van zakelijk
Nederland**

Geograaf 38 Duiven | www.jp.nl



Pronkzitting



Sfeervol optreden pronkzitting 2015

In het derde weekend van 2015 vond de jaarlijkse pronkzitting van carnavalsvereniging De Deurdreiers plaats. Ieder jaar staat een Groessense muziekvereniging op de bühne van Zaal Gieling. Dit keer was het de beurt aan de drumfanfare van schutterij EMM om zich te presenteren.



Meteen na afloop van het verrassende optreden van 'oud-schutter' Koos Koning, stonden de muzikanten klaar achter de gordijnen. Gekleed in het oranje vermaakten de jeugdige en enthousiaste muzikanten het publiek met bekende nummers voor verschillende generaties.

Eerst werd Blurred Lines ten gehore gebracht, het nummer dat bijna heel 2014 in de hitlijsten te vinden was. Hierna werd duidelijk waarom er was gekozen voor oranje kleding. In twee medleys speelde onze drumfanfare diverse hits van eigen bodem.

De sfeer zat er goed in en het publiek zong volop mee. De reacties na afloop waren erg leuk en positief.

Carnavalsvereniging De Deurdreiers, bedankt voor de leuke pronkzitting en goede zorgen! In 2018 zal de drumfanfare zich opnieuw met plezier presenteren op de jaarlijkse pronkzitting.

Foto's: Eddy de Wild



GEURTS MEDIA

tekst, video, magazine
www.geurtsmedia.nl



Schutterse gebruiken

Schutterse gebruiken, het vendelen

Is vendelen alleen maar zwaaien met vlaggen?

Tijdens de Groessense kermis en andere optredens ziet u onze vendeliers altijd druk in de weer met die grote vendels. Dit sierlijk draaien met deze vlag, is niet zomaar wat gezwaai, dit heeft een duidelijke betekenis. Graag vertel ik u wat meer over dit gebruik binnen de schutterswereld.



Onduidelijk is het ontstaan van deze traditie. Maar wat wel vaststaat, is dat het vaandel in Europa terecht is gekomen door de kruistochten naar het heilige land. Het is bekend dat rond 1480 het woord 'vendel' werd gebruikt als benaming voor een legereenheid. Aan het hoofd van zo'n vendeleenheid stond een 'vaandrig', die als herkenningsteken een grote vlag hanteerde. Met deze vlag werden bevelen - zoals verzamelen, aanvallen en hergroeperen - doorgegeven. Deze grondslagen schijnen gebaseerd te zijn op eeuwenoude regels. Dit moet het allereerste begin zijn geweest van een spel, dat wij nu vendelen noemen. Ook blijkt uit de historie dat in de 16e eeuw de Nederlandse gilden het kleurrijke vendelspel van de Spanjaarden en Italianen overnamen.

Het huidige vendelzwaaien is van militaire oorsprong, de gildebroeders en schutterijen beschermden wat hun dierbaar was: vrouw en kinderen, huis en haard. Als het gevaar voorbij was, sloegen zij met hun vaandels een gebed om zich heen, zo heeft eeuwenlang het zwaaien van het vaandel haar waarde behouden.

Het vendelen wordt vaak gezien als een uiting van het gebed tussen goed en kwaad. De vendelbewegingen, ook wel vendelslagen genoemd, hebben elk hun eigen betekenis. Elke regio/vereniging heeft zo zijn eigen vendelgebed.

Het vendelzwaaien bestaat traditioneel uit drie rondes.

Eerste ronde: Hierbij wordt tot de vendelier gesproken.

1. Het rondzwaaien boven het hoofd betekent: houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.
2. Als de vlag wordt rondgegooid om de hals betekent dit: weer je geducht al zal dit ook je hoofd moeten kosten.
3. De vlag draait om de lendenen: geef aan dit werk je kracht, je lichaam, desnoods je leven.
4. De vlag draait om de knieën: houd je leden lenig en kunt ook knielen.
5. De vlag draait om de enkels: laat de vlag steeds draaien, maar zorg dat ze schoon en rein blijft, zoals de lelie, het symbool hiervan (Het vaandel mag nimmer de grond raken).

Tweede ronde: De vlag begint weer boven het hoofd. Na enkele slagen die een kort gebed vormen, wordt dan de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel uitgebeeld.

6. De vlag wordt boven het hoofd rond gezwaaid in de hand: patroon van de Gilde, U wil ik verheerlijken en ik wil al het mogelijke doen, want hoog zijt Gij verheven.
7. Als de knop in de hals wordt gelegd en het gezicht schuin opwaarts is gericht: ik zie naar de Hemel, o Heer, want ik wil U verheerlijken.
8. Nu begint de vlag schuin over de schouder te draaien: de vijand komt.
9. In machtige slagen wordt de vlag achter de rug doorgehaald: van alle kanten word ik nu aangevallen.
10. De vlag wordt achter de knieën doorgehaald: de vijand probeert me op de knieën te krijgen.
11. De vlag draait door de enkels door. De vijand drukt me diep te neer.
12. De vlag draait nu achter en vervolgens om een been, knie en enkel: maar ik zal me staand houden, als is het maar op een been.





13. De vlag wordt vastgeklemd in de knieholte: ik maak mijn handen vrij en ga voor niets opzij.
14. De vlag balanceert op de voet: bijna liet ik de vlag vallen, maar mijn voet kon haar nog net grijpen.
15. De vendelier treedt over de vlag: de vijand probeert haar af te nemen.
16. De vendelier treedt over de vlag en werpt haar omhoog: de vijand sloeg bijna de vlag weg, maar ik kon ze nog juist opvangen.

De derde ronde: Weer gaat de vlag boven het hoofd: bijna overmoedig staat men in de strijd tegen het kwaad. Maar ook daar wordt de strijd wanhopig, zodat het gebed om hulp tot de patroonheilige begint om dan te eindigen in de overwinning van het GOEDE over het KWADE met de hulp uit de Hemel.

17. Overmoedig gooit de vendelier zijn vlag over het hoofd: nooit zal hij wijken, hoe het ook moge gaan. Ik zal blijven strijden, zolang ik leef.
18. De slagen worden steeds zwaarder en moeilijker, de vlag om de lendenen gezwaaid en weer opgevangen, de strijd wordt nog zwaarder.
19. De vlag wordt rond beide benen gedraaid en opgevangen, al zwaarder wordt de strijd, ik heb hulp nodig.
20. De vlag draait om ieder been afzonderlijk, de strijd wordt hopeloos, ik val van vermoeidheid haast te neer.
21. Nu volgt de knieslag, het vendelen wordt een smeekbede. Patroonheilige helpt mij, sta mij bij, ik kan haast niet meer, ik wil mijn leven geven.
22. De vendelier valt op de knieën, Mijn Heer en mijn God, geef mij Uw zegen en kracht.
23. Nu staat de vendelier weer rechtop, de vlag wordt op de vuist gelegd, de vlag wordt opgegooid, ten teken der overwinning en van grote blijdschap: God en Patroonheilige, met Uw steun heb ik overwonnen.

24. De vlag wordt opgerold. De strijd is gestreden. Het werk is gedaan. De zege is ons.

Het is alleen aan de kerkvorst en de koning voorbehouden om over de gewijde vaandels te lopen. Anders worden de vaandels altijd hooggehouden en mogen deze de grond nooit raken.

Zoals u leest is het vendelen meer dan alleen maar wat gezwaai met vlaggen.



Vendelzwaaien in Gelderland is op zondag 7 september 2014 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Dit betekent dat dit schuttersgebruik door UNESCO wordt erkend. Tijdens de Gelderse Federatieve Schuttersdag in Varsselder-Veldhunten werd het bijbehorende certificaat door directeur Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en voorzitter Wim Sanders van de Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus ondertekend. Hiermee wordt bevestigd dat deze mooie traditie tot ons 'nationaal cultureel erfgoed' behoort en daarmee tot in tijden behouden blijft.

John de Lorijn
voorzitter



Bielemannen

Uitbreiding bij schutters

“Thijs en Jari hakken de kastanjes uit het vuur”

Binnen de schutterij onderging de schuttersgroep de afgelopen jaren nauwelijks wijzigingen. Iedereen heeft het goed naar de zin en er is weinig verloop. Omdat de schuttersgroep (vaandel, schellenkrans, bielemannen, koningswachten en schutters) gebonden is aan een maximaal hoeveelheid leden, maakt dat vernieuwing of uitbreiding ook niet eenvoudig.



Vandaar dat er voor het mooie vak van schutter sinds jaar en dag een wachtlijst is. Onlangs ontstonden er door uitbreiding wel twee vacatures voor de functie van bieleman. Het duurde niet lang voordat deze ingevuld waren. Omdat Jari Stokman en Thijs Steentjes, volgens eigen zeggen, wel houden van een feestje, leek het ze leuk om bij de schutterij te gaan. Na een gesprek met Rummie Stokman en Peter Steenkamp werd besloten dat ze een keer mee mochten. Tijdens het concours in Varselder-Veldhnten konden ze sfeer proeven. Dit beviel van beide kanten prima. Maar feesten is één ding, hakken is een heel ander verhaal. Daar moest dus flink op geoefend worden.



Uiteindelijk was het niveau dusdanig dat beide heren mee mochten met de kermis om serieus barricades te hakken. Hoogtepunt van de kermismaandag was het hakken van de barricade bij Zaal Gieling, waar de oude garde rust (en bier) kreeg en Thijs en Jari de kastanjes 'uit het vuur' mochten hakken. Op een paar blaren werd niet gekeken.

De ultieme test kwam enige weken later tijdens het jeugdbielemantreffen in Kilder. Mocht er nog enige twijfel bestaan over de capaciteiten van de heren, dan verdwenen die daar als sneeuw voor de zon. Thijs werd heel knap vierde en Jari ging zelfs met de eerste prijs naar huis. Een geweldige prestatie op een eerste treffen na zo'n korte voorbereidingsperiode. Met de betrokkenheid van de jongens zit het ook goed, want in oktober vergezelden ze de oude (!) bielemannen om deze aan te moedigen tijdens het Geldersch bielemantreffen.

Na zoveel successen kon het officiële schutterslidmaatschap dan ook niet uitblijven. Onlangs kregen beide mannen te horen dat ze officieel lid zijn en eigen bijlen krijgen. Dik verdiend! Welkom bij de schutters mannen! Zelf geven ze aan erg uit te kijken naar alle activiteiten dit jaar.

Foto's: 0316duiven.nl



Transito 15, 6909 DA Babberich
Telefoon 0316 24 80 64
Fax 0316 24 79 92
Email info@vissertenten.nl
www.vissertenten.nl

van Ussen
Tweewielers



Kerkstraat 44
6901 AD Zevenaar
Tel. 0316-523296

Middenstraat 1
6915 AL Lobith
Tel. 0316-540037

JoannesCult4Kids valt in de smaak



Op 17 oktober was het na veel voorbereiding dan eindelijk zover: de presentatie van cultuurproject JoannesCult4Kids in de feesttent van KDO. Een project waarbij de kinderen van de Joannesschool - in samenwerking met de drie Groessense muziekverenigingen EMM, St. Andries en KDO - in zes lessen kennis maakten met verschillende instrumenten en aspecten van muziek.

Er stond niet alleen muziek op het programma, maar ook dans (in samenwerking met DansJeFit) en zang (verzorgd door zangdocente Carla Helfterkamp). En last but not least natuurlijk

het vendelen, onder leiding van onze commandant Cor Bolder. We mogen als vereniging trots zijn op het grote aantal vendeliers, dat vrijwillig lessen heeft verzorgd op school. Ook de jaarlijkse presentatie over de historie en achtergrond van de schutterij maakte onderdeel uit van het cultuurproject. De belangstelling op de presentatieavond was groot. Na afloop van de zeer geslaagde presentaties van de verschillende aspecten vanuit het cultuurproject, gaven de drie Groessense muziekverenigingen EMM, St. Andries en KDO ieder nog een kort concert.

GLOBE SECURITY
www.globesecurity.nl

Mobiele Surveillance • Alarmopvolging • Evenementenbeveiliging
Horecabeveiliging • Objectbeveiliging • Globe NIX Team

Colofon

Redactie: Istvan Welling, Daan van Onna, Mike Jansen, Rick Welling

Eindredactie: Sjoerd Geurts

Vormgeving: DVVR Communicatie & Creatie Duiven

Drukwerk: JP Offset Duiven

Oplage: 1200 exemplaren

Emailadres: secretaris@emmgroessen.nl



Activiteiten 2015

21 maart

Schuttersavond Schuttershuis

22 maart

Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen Markthal Didam

17 april

Muziekconcert bejaardenhuis, drumfanfare Thuvine Duiven

24 april

Oefenen gehele schutterij 20.00 uur. locatie n.t.b.

27 april

Koningsdag Aubade Gemeentehuis Duiven

3 mei

Federatieve Kringdag De Liemers Vrede en Vriendschap - Herwen

14 mei

Hemelvaartsdag fietstocht Schuttershuis

29 mei

Intocht avond 4-daagse, drumfanfare Gaanderen

31 mei

Groessense Omdracht Schuttershuis, opstellen

5 juni

Intocht avond 4-daagse, drumfanfare Duiven

14 juni

Das Groessen Omgeving Dorpshuis

27 juni

Roefeldag Schuttershuis

Begin juli / n.t.b.

Zomeravondconcert Muziekkoepeel

29-30 augustus

EGS 2015 Peine - Duitsland

6 september

Oefenen gehele schutterij 11.00 uur. locatie n.t.b.

8 september

Ledenvergadering Schuttershuis

13 september

Federatieve Schuttersdag Schutterij E.M.M. - Giesbeek

19 t/m 22 sept

Schuttersfeest / kermis E.M.M. Groessen

26 september

Bielemantreffen Loil Vooruit

10 november

Ledenvergadering Schuttershuis

18 december

Eindejaarsconcert Schuttershuis

Van een Wely-en dakje!



Leidekkerswerk:

Maasdekking, Schubbedekking, oud Duits op zowel daken als torens.

Loodgieterswerk:

Koper, lood en zinkwerk voor daken, goten en hemelwaterafvoeren.

Diversen:

Verwijderen, restaureren, herplaatsen van bekroningen, zoals kruizen, pinakels, haan en pijnappel, incl. verguldwerk. Leveren en aanbrengen van gecertificeerde veiligheidshaken.



Loodgieters-, Leidekkers- en Koperwerken

SINDS 1921

Zevenaar - Groessen

Kwaliteit staat bij ons boven aan de ladder.

VAN

KOMO gecertificeerd
Zinkverwerkend bedrijf.

Lid van: 'Nederlandse vereniging
van leidekker' en 'de Zinkmeesters'.



Kerkakkers 46 6923 BZ Groessen Tel. 0316 - 52 40 50 Fax 0316 - 52 69 50
www.vanwelyleidekkers.nl info@vanwelyleidekkers.nl